

PHẦN THỨ NHỊ



TIỂU - TRUYỆN CÁC TÁC - GIẢ

và

THƠ VĂN LỰA CHỌN ĐỀ GIẢNG NGHĨA.

LÊ THÁNH TÔN 黎聖宗 (1442-1497)

Vua Thánh-tôn là một bậc anh quân đời nhà Lê. Ngài trị-vì từ năm 1460 đến năm 1497. Trong đời ngài, không những ngài sửa sang việc chánh-trị, ngài lại mở mang việc văn-học nữa. Ngài họp 28 người văn-thần thành một hội văn-học gọi (*kêu*) là *Tao đàn nhị thập bát tú* (28 ngôi sao ở đàn thơ văn) mà chính ngài thì làm nguyên-súy (*soái*) đề cùng nhau xướng họa. Ngài lại sai bọn ông THẦN NHÂN-TRUNG, ĐỖ NHUẬN, v.v. soạn ra bộ *Thiên nam dư-hạ tập* 天南餘暇集 (thiên nam = cõi trời nam; dư-hạ = nhàn rỗi; tập = tập thơ văn) để ghi chép chánh-trị, luật-lệ và thơ văn trong đời ngài. Bộ ấy có tất cả 100 quyển, nhưng đến nay thất lạc nhiều, thật là đáng tiếc, vì xem bộ ấy chắc ta có thể biết rõ tình hình nước Nam về đời ngài là đời vua thịnh-trị nhất trong triều nhà Hậu-Lê.

Ngài có soạn nhiều tập thơ chữ Hán chép trong bộ *Thiên nam* như *Quỳnh uyển cửu ca* 瓊苑九歌 (quỳnh uyển = vườn tiên; cửu ca = chín khúc hát). Ngài cũng làm nhiều thơ nôm hiện nay cũng còn truyền lại ít bài. Ngài lại hay đi chơi những nơi phong cảnh đẹp, đến chỗ nào cũng có thơ đề vịnh.

1.— ĐỀ MIẾU BÀ TRƯƠNG

Miếu bà Trương ở trên bờ sông Hoàng-giang, thuộc làng Vũ-diện, huyện Nam-xang (nay là phủ Lý-nhan, tỉnh Hà-nam). Nguyên bà này lấy chồng họ Trương, được nửa năm chồng phải đi lính. Lúc chồng đi, bà đã có thai, sau sinh được một đứa con trai đặt tên là Đản. Khi chồng đi vắng, ban đêm bà ngồi chơi với con, thường trở vào bóng mình mà nói dối là cha nó đấy. Ba năm sau chồng về, đứa bé đã biết nói. Khi gọi (*kêu*) nó, nó lấy làm lạ hỏi: « Ông cũng là cha tôi ư? Sao nay lại biết nói? Trước cha tôi không biết nói, cứ tối thì thấy đèn, mẹ tôi ngồi thì ngồi, mẹ tôi đi thì đi ». Người chồng thấy con nói thế, sinh lòng ngờ vực vợ, rồi mắng nhiếc sỉ nhục vợ, đến nỗi người vợ phải dầm đầu xuống sông Hoàng-giang tự tử.

Sau đấy, một hôm buổi tối, chồng ngồi với con, bỗng đứa con chỉ vào (*vó*) bóng cha ở vách nói: « Kia cha Đản lại đến kia. » Người chồng bấy giờ mới nghĩ ra, biết nỗi oan của vợ mình.

bền lập đàn ở bờ sông để giải oan cho nàng. Dân vùng ấy sau lập miếu thờ bà ấy ở trên bờ sông. Sau vua Lê Thánh-Tôn nhân đi qua đây, vịnh bài thơ này :

*Nghị ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ,
Làn nước chỉ cho lụy đến nàng.
Chứng quả (1) có đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chỉ mượn đến đàn-tràng.
Qua đây mới biết nguồn-cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ-phàng !*

Chú-thích.— (1) *Chứng quả* : soi xét đến lòng thành, đến lòng trinh bạch.

2.— THẮNG MỖ (SEO)

*Mỗ này củ tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán (1) ra tay chẳng phải chơi.
Mộc đặc (2) vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh (3) rền-rĩ khắp đời nơi (4).
Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh,
Làng nước ai ai phải cút lời.
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh-thơi ngồi.*

Chú-thích.— (1) *Mẫn cán* : nhanh nhẹn giỏi giang.— (2) *Mộc đặc* : mỗ bằng gỗ.— (3) *Kim thanh* : tiếng kêu như tiếng loại kim (đồng, vàng).— (4) *Đời nơi* : nhiều nơi. *Đời* là tiếng cổ nghĩa là nhiều.

3.— CÁI CHỖ

*Lời chúa vàng truyền xuống ngọc giai (1),
Cho làm lệnh-trương (2) quét trần ai (3).
Một tay vung vẩy trời tung gió,
Bốn cõi tung hoành đất sạch gai.
Ngày vắng rủ mây (4) cung Bắc Hán (5)
Đêm thanh dựa nguyệt (6) chốn lâu đài.
Ôm lòng gốc rễ lâu càng già,
Mòn mỗi lạng còn một cái đai.*

Chú-thích.— (1) *Ngọc giai* : thềm ngọc, chỉ thềm nhà vua ; đây nói thềm nhà.— (2) *Lệnh tướng* : ông tướng giỏi.— (3) *Trần ai* : bụi bặm ; nghĩa bóng là thế gian.— (4) *Rủ mây* : nói cái chồi, lúc đề yên một chỗ, rủ tua xuống như rủ mây vậy.— (5) *Cung Bắc Hán* : không rõ hẳn là cung nào : cung nhà Hán bên Bắc (Tàu) chăng ? Đây chỉ ngôi nhà đẹp đẽ.— (6) *Dựa nguyệt* : nguyệt là mặt trăng ; cái chồi người ta tựa vào chỗ có bóng mặt trăng chiếu vào, nên nói « dựa nguyệt ».

4.— CON CỐC

*Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi (1),
Chốn nghiêm (2) thăm-thăm một mình ngồi.
Nghiến răng ba tiếng cơ trời động (3),
Tắc lưỡi vài hồi chúng kiến lui (4).*

Bản chép khác.— Hai câu 3-4 có bản chép :

Tép miệng năm ba con kiến gió,
Nghiến răng chuyền động bốn phương trời.

Chú-thích.— (1) *Áo sồi* : áo dệt bằng tơ gốc hoặc sợi xấu có nhiều mấu ; đây nói da cóc xù-xi.— (2) *Chốn nghiêm* : chỗ nghiêm trang như cung vua, công đường ; đây nói hang cóc ở.— (3) *Câu thứ ba* : *nghiến răng* ý nói cóc kêu. Ta thường nói : Hễ cóc nghiến răng thì trời sắp nổi cơn mưa. Cái đó cũng có lẽ, vì các giống vật như kiến, chuồn-chuồn, thường có giác-quan riêng biết trước được mưa gió.— (4) *Câu thứ tư* : ý nói con cóc thấy kiến, thè lưỡi bắt, tép miệng ăn, làm cho đàn kiến sợ phải tránh xa.

ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM 段氏點

Bà hiệu là Hồng-hà, người làng Hiến-phạm, huyện Văn-giang, xứ Kinh-bắc (Bắc-ninh). Bà là em gái ông giám-sinh Đoàn Luân 段輪 và sống vào khoảng đầu thế-kỷ thứ mười tám.

Bà thiên-tư rất thông-minh. Năm sáu tuổi học đã giỏi. Mười lăm tuổi, văn-chương đã nổi tiếng, các tay danh-sĩ đời bấy giờ như ông Đặng Trần-Côn cũng phải chịu tài.

Năm ngoài ba mươi tuổi, bà lấy lẽ ông Nguyễn Kiều 阮翹 tự là Hạo-hiên 浩軒 người huyện Từ-liêm, xứ Sơn-tây (nay là phủ Hoài-đức, tỉnh Hà-đông), đỗ tiến-sĩ năm 1715, làm quan tới chức Binh-bộ tả thị-lang.

Bà thường dạy học ở chốn kinh-thành, học-trò theo học cũng đông.

Bà có soạn quyển *Tục truyền kỳ* 續傳奇 (nhất danh là *Truyền kỳ tân phá* 傳奇新譜) bằng chữ Nho và diễn nôm khúc *Chinh-phụ ngâm*.

Chinh-phụ ngâm 征婦吟

Nguyên văn khúc này viết bằng chữ Nho do ông ĐẶNG-TRẦN-CÔN 鄧陳琨 soạn ra. Ông người làng Nhân-mục, huyện Thanh-tri (nay thuộc tỉnh Hà-đông), đậu hương-cống (cử-nhân), làm quan tới chức Ngự-sử đài chiếu-khám. Lúc đầu niên hiệu Lê Cảnh-hung, nhân trong nước loạn-lạc, quân lính phải đi đánh dẹp các nơi, ông thấy những cảnh biệt-ly trong dân gian, mới soạn ra khúc này. Các bậc danh-sĩ đời bấy giờ như ông NGÔ-THÌ-SĨ đều khen là hay. Nhiều người như ông PHAN-HUY-ÍCH, bà THỊ-ĐIỀM đem dịch ra lời nôm, nhưng bản dịch của bà Thị-Điềm hay hơn cả, nên còn truyền đến giờ.

Đề-mục khúc này là một đề-mục các thi-sĩ nước Tàu, nước ta thường đem ra ngâm vịnh, tức là các lời than vãn của một người đàn bà còn trẻ tuổi mà chồng đi lính xa lâu không về. Nỗi ly-biệt, tình nhớ thương, phần lo chồng phải xông pha trận mạc, phần tủi nỗi mình phải phận ử nhị tàn, ý ý âm-thầm, lời lời thiết-tha, thật tả rõ tình cảnh một người thiếu-phụ vắng chồng mà biết thủ tiết, kết lại cái ý rằng mong cho chồng lập nên công-danh và chóng trở về để lại được sum-vầy như xưa.

Lời văn khúc này (tất cả có 412 câu) thật là êm dềm ào-nã, rõ ra giọng một người đàn bà buồn bã, nhưng có vẻ thể lương hơn là đau đớn, không đến nỗi réo-rất sâu khỗ như giọng văn *Cung oán*: thật là lời văn hợp với cảnh vậy. Nhiều đoạn đặt theo thể *liên hoán*: những chữ cuối câu trên lấy lại làm chữ đầu câu dưới, cứ thế đặt dài tới mấy câu, cũng thành một giọng riêng và đọc lên nghe cũng có một vẻ hay riêng.

5.— LÚC BIỆT-LY

- 25 *Ngôi đầu cầu nước trong như lọc,
Đường bên cầu cỏ mọc còn non.*

- Đưa chàng lòng dằng-dặc buồn,
 Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền (1).
- 29 Nước có chảy mà phiền khôn rửa.
 Cỏ có thơm mà nhớ khó quên.
 Nhủ rời tay lại trao liền,
 Bước đi một bước lại vin áo chàng.
- 33 Lòng thiệp tựa bóng trăng theo dõi,
 Dạ chàng xa tìm cõi Thiên-san (2).
 Múa gươm rượu tiên chưa tàn,
 Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo (3).
- 37 Săn Lâu-lan rằng theo Giới-tử (4),
 Đẹp Man-khé bàn sự Phục-ba (5).
 Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
 Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.
- 41 Tiếng nhạc ngựa lần xen tiếng trống,
 Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay.
 Hà-lương (6) chia rẽ đường này,
 Bèn đường trông lá cờ bay ngùi-ngùi.
- 45 Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu (7),
 Kỳ sau còn khuất nẻo Trùng-dương (8).
 Quân đưa chàng ruid lên đường,
 Liễu-dương biết thiệp đoan trường này chẳng (9)?
- 49 Tiếng địch thổi nghe chừng đồng-vọng,
 Hàng cờ bay trông bóng phất-phơ.
 Dấu chàng theo lớp mây đưa,
 Thiếp nhìn rặng núi ngàn-ngơ nổi nhà.
- 53 Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
 Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn,
 Đoái trông theo đã cách ngăn,
 Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh.
- 57 Chốn Hàm-dương (10) chàng còn ngoảnh lại,
 Bến Tiêu Tương (11) thiệp hãy trông sang.
 Khói Tiêu Tương cách Hàm-dương,
 Cây Hàm-dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

61 Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh-xanh những mấy ngàn dâu,
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp, ai sâu hơn ai.

Bản chép khác.— Câu 29 :... *chẳng tả*. — Câu 30 :... *dạ chẳng khuấy*. — Câu 31 :... *nhủ lại cầm tay*. — Câu 32 :... *giây giây lại dừng*. — Câu 35 :... *Đặt chén tiền, mùa Long-toàn*. — Câu 38 :... *Tời*... Câu 41 :... *chen*... Câu 44 :... *bóng*... Câu 46 :... *ở*... Câu 49 :... *xa chừng lằng-lắc*. — Câu 50 :... *bóng ngất mờ mờ*. — Câu 51 :... *Dứt tay*... Câu 53 :... *trầy*... Câu 55-56 : Đoái trông theo đã cách ngàn. *Những* màu mây biếc, *cùng* ngàn núi xanh. Xét ra, hai chữ «ngàn» chép trong hai câu này là sai : các bản nôm đều chép hai chữ khác nhau, chữ 岸 ở câu 6 và chữ 痕 ở câu 8, mà chữ trên phải đọc là *ngăn* và chữ dưới là *ngần*, chữ cả hai chữ đều không phải là *ngàn* vì chữ ngàn phải viết là 岸.

Chú-thích.— (1) *Câu 28* : tả cái tâm-cảnh của người chinh phụ lúc đưa chồng, tự giận mình không được bằng chiếc thuyền (*ghe*) ở dưới nước, con ngựa ở trên bộ được cùng đi với người chinh phu. — (2) *Thiên-san* : tên một dãy núi ở địa-hạt tỉnh Phụng-thiên bên Tàu bây giờ, Tiết Nhân-Quí đời Đường đi đánh Cao-ly, bắn ba phát tên lấy được Thiên-san. *Cõi Thiên-san* chỉ nơi giặc đóng, nơi chiến-trường. — (3) *Ngàn hang beo* : nơi trận-mạc nguy-hiêm. Điền cũ : Ban Siêu là tướng giỏi đời Hậu-Hán có nói : « Không vào (*vộ*) hang beo, sao bắt được beo con », rồi ông cùng với 36 người đang đêm xông vào trại giặc, đánh tan quân giặc. — (4) *Câu 37* : vua nước *Lâu-lan* giết sứ-giã nhà Hán. *Phó Giời-tử* dùng mưu đem vàng ngọc vào dâng, rồi sai tráng-sĩ giết vua nước ấy. — (5) *Câu 38* : *Man-khê* là tên một rợ ở phía nam nước Tàu, bị Mã Viện là tướng nhà Hán đánh thua. Mã Viện được vua nhà Hán phong làm *Phục-ba* tướng-quân. — (6) *Hà-lương* : cầu sông. Trong bài thơ Lý Lăng viết cho Tô Vũ có câu : « 携手上河梁, 送子慕河之. Huê thủ thượng hà-lương, Du-tử mộ hà chi » (Cầm tay nhau lên cầu sông, khách du-tử tối nay đi đâu). Nên chữ « *hà-lương* » chỉ nơi tiễn biệt nhau. — (7) *Doanh-liểu* : tức là doanh Tế-liểu, ở tỉnh Thiểm-tây bây giờ ; Chu Á-Phu đời Hán khi đi đánh Hung-nô đóng đồn ở đấy. Bởi thế chỗ đồn binh thường gọi (*kêu*) là « *đình Liểu* ». — (8) *Tràng-dương* : tên một huyện ở tỉnh Hồ-bắc. — (9) *Câu 48* : *Liểu-dương* tức là cây dương-liểu ; *đoạn trường* là đứt ruột. Người chinh phụ tự hỏi : không biết những cây dương-liểu bên đường có biết nỗi đau khổ đến đứt ruột của mình không ? — (10) *Hàm-dương* : kinh-đô của nhà Tần, nay thuộc tỉnh Thiểm-tây. — (11) *Tiểu Trương* : tên hai con

sông ở địa-hạt nước Sở (nay thuộc tỉnh Hồ-nam). Ở bên Tàu hồi xưa, nước Tần và nước Sở xa cách nhau lắm, nên nhà văn Tàu muốn tả cảnh biệt-ly thường dùng những chữ «Tần, Sở» hoặc «Hàn-dương, Tiêu Tương».

6.— NỖI NHỚ MONG

- 149 *Thử tình lại diễn khơi (1) ngày ấy,
Tiền sen (2) này đã nảy lá ba.
Xót người lần lữa ải xa,
Xót người nương chốn hoàng-hoa (3) dậm dài.*
- 153 *Tình gia-thất nào ai chẳng có,
Kìa lão thân, khuê phụ nhớ thương.
Mẹ già phơ-phất mái sương,
Con thơ mặng sữa vả đương phù-tri.*
- 157 *Lòng lão thân buồn khi tựa cửa (4),
Miệng hái-nhi nhớ bữa mớm cơm.
Ngọt bùi, thiệp đỡ hiếu-nam,
Dạy con đèn sách, thiệp làm phụ-thân.*
- 161 *Nay một thân nuôi già dạy trẻ,
Nối quan hoài mang mẽ (5) biết bao!
Nhớ chàng trái mấy sương sao,
Xuân tình đổi mới, đòng nào còn dư.*
- 165 *Kề năm đã ba tư cách diễn,
Mối lòng thêm nghìn vạn ngồn-ngang.
Ước gì gần-gũi tác gang,
Giữ niềm cay đắng để chàng tỏ hay.*
- 169 *Thoa cung Hán (6), của ngày xuất-giá,
Gương lầu Tần (7) dấu đã soi chung.
Cậy ai mà gửi tới cùng,
Đề chàng thấu hết tấm lòng tương-tư.*
- 173 *Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm-nghĩa,
Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
Cậy ai mà gửi tới nơi,
Đề chàng trân-trọng dấu người tương thân.*

Bản chép khác.— Câu 166 : *Mối sầu...*— Câu 168 : *Giải niêm...*— Câu 172 : *Xin chàng...*

Chú-thích.— (1) *Diễn khời* : xa cách.— (2) *Tiền sen* : lá sen mới mọc nhỏ bằng đồng tiền.— *Hoàng hoa* : hoa vàng, tức là hoa cúc nở về tháng chín. *Lệ bên Tàu hồi xưa*, cứ đến tháng chín thì đổi phiên lịch đi thú ; tháng chín là mùa hoa cúc nở, nên lịch đi thú phương xa gọi (*kêu*) là « hoàng hoa thú ».— (4) *Tựa cửa* : Điền cũ : Vương Tôn-Giả thờ vua nước Tề ; vua Tề gặp loạn chạy trốn, Giả không theo, về nhà, bà mẹ mắng rằng : « Mọi ngày con chặm về thì ta tựa cửa mong con. Nay con thờ vua, vua gặp nạn chạy trốn, con không biết vua đi đâu, con còn về làm gì nữa ? ».— (5) *Nỗi quan hoài mang mẽ* : nỗi lo nỗi nhớ bối rối trong lòng.— (6) *Thoa cung Hán* : Thoa là cái trâm cài đầu của đàn bà. Đây nói đến cái thoa bằng ngọc của thần-nữ dâng vua Hán Vũ-đế.— *Gương lầu Tần* : vua Tần Thủy-hoàng có cái gương để soi mặt ; hễ đàn bà con gái người nào có tà tâm mà soi vào thì trông thấy cái mặt phồng lên và quả tim động.

7. NỖI BUỒN RẦU

- 209 *Lòng này gửi gió đông có tiện,
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên (1).
Non Yên dầu chẳng tới miền,
Nhớ chàng, thăm-thăm đường lên bằng trời.*
- 213 *Trời thăm-thăm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau-đầu nào xong.
Cảnh buồn, người thiết-tha lòng,
Hình cây sương đượm, tiếng trùng (2) mưa phun.*
- 217 *Sương như búa, bõ mòn gốc liễu,
Tuyết như cưa, sẻ héo cành ngô (3).
Giọt sương phủ bụi chim gù,
Sầu tương kêu vắng, chuông chùa nện khời.*
- 221 *Vài tiếng đế, nguyệt soi trước ốc (4),
Một hàng tiêu, gió thốc ngoài hiên.
Lá màn lay, ngọn gió xuyên,
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.*
- 225 *Hoa giải nguyệt, nguyệt in một tấm,
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bóng.*

*Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,
Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau.*

229 *Đâu xiết kể trăm sầu nghìn nảo,
Tir nữ-công phụ-sảo (5) đều người.
Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,
Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thêu (6).*

233 *Mặt biếng tó, miệng càng biếng nói,
Sớm lại chiều, rồi-rồi nương song.
Nương song luống ngàn-ngơ lòng,
Vắng chàng, điếm phần trang hồng với ai ?*

237 *Biếng trang-điêm, lòng người sầu tủi,
Xót nỗi chàng ngoài cõi giang băng (7).
Khác gì ở Chức (8), chị Hằng (9),
Bến Ngân sùi-sụt, cung trăng chốc mòn (10).*

Bản chép khác.— Câu 212 ... *đằng-đẵng*... — Câu 216: *Cánh cây sương dệt*... — Câu 223 - 224: *Màn trong cửa sổ gió xuyên, Trăng lay hoa bóng soi lên trước rèm.*

Chú-thích.— (1) *Non Yên*: núi Yên-nhiên ở Ngoại Mông-cô. Đây chỉ nơi biên-thùy xa-xôi.— (2) *Tiếng trùng*: tiếng sầu kêu.— (3) *Ngơ*: cây ngô-đồng, một thứ cây thân thẳng, cao hơn ba trượng, lá hình bàn tay, hoa nhỏ và vàng, gỗ dùng đóng đồ được.— (4) *Ốc*: nhà.— (5) *Nữ-công, phụ-sảo*: Nữ-công là công việc của người con gái; phụ-sảo là nghề khéo của người đàn bà.— (6) *Câu 232*: ý nói: vì nghĩ đến thân phận mình lẻ-loi mà thẹn không muốn dệt hình chim oanh đi đôi và ngại không muốn thêu hình con bướm đi đôi.— (7) *Giang băng*: nước dòng lại thành băng ở sông; cõi giang băng chỉ nơi khí-hậu rét lắm. Chữ «giang băng» nhiều bản quốc ngữ chép là «giang lã» là sai, vì các bản nôm chép chữ băng 冰 cả.— (8) *Á Chức*: tức là Chức-nữ trong điển «Ngưu-lang, Chức-nữ». Chức-nữ (nghĩa đen là người con gái dệt vải) và Ngưu-lang hoặc Khiên ngưu (nghĩa đen là gã giết trâu) là tên hai chòm sao ở trên trời, chòm trên ở phía đông sông Ngân-hà, chòm dưới ở phía tây, mỗi năm chỉ có một lần là ta trông thấy được cả hai chòm. Nhân thế bên Tàu mới có câu truyện cổ-tích này: Chức-nữ vốn là con đức Thiên-đế (vua trên trời), chăm-chỉ dệt gấm để may áo cho Trời. Trời thương phải lẻ-loi một mình, mới gả cho Ngưu-lang. Nhưng từ khi lấy chồng, sinh ra lười biếng, bỏ cả dệt cửu. Thiên-đế giận, lại

bắt về chỗ cũ ở phía đông sông Ngân-hà và mỗi năm chỉ cho gặp Ngưu-lang có một lần là tối hôm mồng bảy tháng bảy. Chữ «ngưu» đọc chệch ra chữ «ngâu», bởi thế ta thường gọi nôm là «Ông Ngâu, bà Ngâu».

— (9) *Chị Hằng*: tức là Hằng-nga là vợ Hậu Nghệ được bà Tây Vương-mẫu cho thuốc tiên, nhưng Hằng-nga lấy trộm uống, rồi trốn lên cung trăng. — (10) *Chức mong*: chờ mong.

Ôn-như hầu NGUYỄN-GIA-THIỆU 温如侯阮嘉瑀
(1741 - 1798)

Ông là người Liêu-ngạn, tổng Liêu-lâm, huyện Siêu-loại, xứ Kinh-bắc (nay thuộc phủ Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh). Ông là con ông Đạt-vũ hầu Nguyễn-Gia-Cư và một bà công-chúa con gái chúa Trịnh.

Năm mười chín tuổi, ông được cung chức hiệu-úy; sau đi đánh giặc có công, được thăng tổng-binh đồng-tri và phong tước hầu. Năm 1782, ông sung chức lưu-thủ xứ Hưng-hóa trong ít lâu.

Ông tuy sinh ở quyền-quí, mà không ham công danh phú quý, ngay đang khi làm quan, thường xin về nghỉ ở Tây-hồ (Hà-nội), nghiên-cứu đạo Tiên đạo Phật, lại cùng với các bậc danh sĩ đương thời kết làm bạn thơ bạn rượu để vui chơi. Đến khi gặp loạn Tây-sơn, ông đi ẩn ở miền thượng-du. Chúa Tây-sơn sai đi tìm, bắt-đắc-dĩ ông phải về Bắc-thành (Hà-nội), nhưng ông không chịu nhận quan-chức của nhà Tây-sơn, chỉ uống rượu giả cuồng, chúa Tây-sơn biết không ép nổi ông, phải cho ông về.

Thơ chữ Nho của ông có *Tiền, Hậu thi tập* 前後詩集.

Về quốc-văn thì có *Tây hồ thi tập* 西湖詩集, *Tứ trai tập* 四齋集 và *Cung oán ngâm khúc* 宮怨吟曲.

Ông Lý-văn-Phức, một văn-sĩ về đời nhà Nguyễn, đã khen tài văn nôm của ông rằng : « Ôn-như hầu rất giỏi về quốc-văn. Thơ ông có hai phép : một là ứng khẩu thành bài thì câu nào cũng nghe được ; một là điều luyện công-phu thì câu nào cũng phải kinh ».

8.— SAI ĐẦY-TỚ

Cam (1), chóng ra thăm gốc hải-đường.

Hải hoa về đẽ kết làm tràng (2).

Những cành mới nhánh (3) đừng vin nằng,

Mấy đóa còn xanh chớ bứt quàng.

Vội lại tây-hiên tìm liễn xạ,

Rồi sang đông-viện lấy bình hương.

Mà về cho chóng, đừng thơ-thần,

Kẻo lại rằng chưa dẫn kỹ-càng.

Bản chép khác.— Câu 1 : Cam, tốc... — Câu 4 : ... chớ bẻ quáng.

Chú-thích.—Cam : tên đũa dây-tờ.— (2) Tràng : chuỗi, xâu (tràng pháo, tràng hạt). Nghĩa ở đây : chuỗi có nhiều hoa kết lại.— (3) Nhánh : chánh cây mới đâm ra ; cành mới nhánh là cành mới nảy ra, còn non.

9.— VỊNH KHÓM GỪNG TỎI BỊ MƯA GIÓ ĐỒ

*Lỡm-chởm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm gừng.
Vẻ chi là cảnh mọn,
Mà cũng đến tang thương. (1)*

Bản chép khác.— Câu 1 ... gừng vài khóm.— Câu 2 ... tỏi mấy hàng.

Chú-thích.— (1) Tang thương : tức là « tang điền 塋 田 » (ruộng dâu) và « thương hải 蒼 海 » (bể xanh), thường dịch nôm là « bể dâu ». Trong *Thần tiên truyện* có câu rằng : « Đã thấy bể đông ba lần biến làm ruộng dâu », nên mượn chữ ấy đề chỉ cuộc biến đổi ở trên đời.

Cung oán ngâm khúc

Khúc này là lời của một người cung-phi cô tài sắc mà phải vua chán bỏ, than thở về số phận mình. Khúc này làm theo thể song thất lục bát, tất cả có 356 câu, có thể chia ra làm năm đoạn đại ý nói rằng:

I.— (Câu 1-44) Kiếp má hồng thường hay phải mệnh (*mạng*) bạc. Minh nguyên là một người con gái dù cả tài sắc làm cho ai cũng phải mê mết ngấp nghé, chắc là duyên phận mình may mắn sung sướng đến đâu.

II.— (Câu 45-116) Nhưng nghĩ đến kiếp người thì như bóng phù-du, như giấc chiêm bao, nghĩ đến cuộc đời thì như bến mê như biển khổ, trăm chiều cay đắng, nghìn nỗi xót-xa. Nghĩ đến thế, nên không muốn vào cuộc đời làm gì cho nhọc-nhân tẩm thân, đau khổ tẩm lòng, thà rằng nương cảnh Phật tu hành cho thân được nhàn-hạ, lòng được thanh-thơi.

III.— (Câu 117-192) Nào ngờ trời lại không để cho yên ! Lại phải kén làm cung-phi, thôi thì cung đàn tiếng địch, gởi phượng chần loan, thật (*thiệt*) là phi nguyên đẹp duyên, bỏ công trang điểm.

IV.— (Câu 193-288) Nhưng không bao lâu vua đăm-mê nơi khác, không nhìn-nhỡ gì đến mình, để đến nỗi chán đơn gối chiếc, cửa mốc sần rêu, nỗi buồn bực kẻ sao cho xiết.

V.— (Câu 289-356) Thấy thế trong lòng chán-nản, chỉ than thân trách phận. Sợ đến khi vua có lòng nghĩ lại, thì giữ làm sao cho được cái sắc đẹp như xưa.

10.— LÚC ĐƯỢC TUYỂN LÀM CUNG-PHI

- 133 Tay nguyệt-lão (1) khờ sao có một,
 Bổng tơ tình vương gót cung-phi.
 Cái đêm hôm ấy đêm gì?
 Bóng dương lồng bóng đèn-mi trập-trùng (2).
- 137 Chồi thược-dược mơ-mòng thụy vũ (3),
 Đóa hải-đường thức ngủ xuân tiêu (4).
 Cảnh xuân hoa chúm-chím chào,
 Gió đông (5) thổi đã cợt đào gheo mai.
- 141 Xiêm nghe (6) nọ tả-tơi trước gió,
 Áo vũ (7) kia lấp ló trong trăng.
 Sinh cá (8) mấy khúc vang lừng,
 Cái thân Tây-tử lên chĩnh điện Tô (9).
- 145 Đệm hồng thúy (10) thơm tho mùi xạ,
 Bóng bội hoàn (11) lấp-ló trắng thanh.
 Mây mưa mấy giọt chung tình (12),
 Đình trầm, xuân khóa một cảnh mẫu-đơn (13).
- 149 Tiếng thánh-thót cung đàn thúy dịch (14),
 Giọng nỉ-non ngọn địch đàn chi (15).
 Càng đàn, càng địch, càng mê,
 Càng gay-gắt điệu, càng té-tái lòng!
- 153 Mây ngài lẩn mặt rồng lồ-lộ (16),
 Sắp song-song đôi nở nhân duyên.
 Hoa thơm muốn đội ơn trên,
 Cam công mang tiếng thuyền quyền (17) với đời!

Bản chép khác.— Câu 133: ... *có*...— Câu 137: ... *Liều*...
 Câu 140: ... *trêu dào cợt mai*— Câu 148: *Đình trầm-hương*...—
 Câu 149: *Gảy khúc phượng*...— Câu 150: *Thồi hơi kim*...—
 Câu 154: ... *lừa hoặc đũa*...

Chú thích.— (1) *Nguyệt lão* (nguyệt: mặt trăng; lão: ông cụ già): ông cụ già ngồi dưới bóng trăng, chủ về việc hôn-nhân. Tích cũ: Đời nhà Đường, có người Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thặng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đũa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương thôi. Cách mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy.— Chữ «nguyệt lão» ta thường dịch nôm là «trăng già». Hai chữ «ông Tơ», «bà Nguyệt» cũng bởi tích ấy mà ra.— (2) *Câu 136* : *Bóng đương* là bóng mặt trời, đây chỉ nhà vua; *đồ mi* là tên một thứ hoa sắc trắng nở về đầu mùa hạ, đây chỉ người đàn bà đẹp. Cả câu ý nói: người đẹp được nhà vua yêu. Nguyên chữ 荼靡 chính âm phải đọc là «đồ mi» nhưng vì chữ «đồ» trong các bản nôm khác thiếu một nét, thành ra 荼 nên ta cứ quen đọc là *trà-mi*.— (3) *Câu 137*: *Thược-dược* là tên một thứ hoa, sắc hoặc trắng hoặc đỏ, nở về đầu mùa hạ, đây ví với người đàn bà đẹp; *thụy vũ* là hạt mưa tốt lành, đây ví với lòng yêu của nhà vua.— (4) *Câu 138*: *Hải-đường* là tên một thứ hoa sắc hồng nở về mùa xuân. *Xuân tiếu* là đêm mùa xuân. Vua Đường Minh-hoàng bảo nàng Dương Quý-phi rằng: «Hoa hải-đường ngủ chưa đủ ư?». Đây người cung-phi tự ví mình như nàng Dương Quý-phi ngày xưa được vua yêu quý.— *Gió đóng*: gió từ phương đông lại, tức là gió mùa xuân.— (5) *Xiêm nghề* (xiêm: cái váy; nghề: cầu vòng): cái xiêm có đủ các màu của cầu vòng.— (6) *Áo vũ*: áo làm bằng lông.— (7) *Sinh ca*: *Sinh* là thứ sáo có 13 cái ống trúc kết lại; *ca* là hát. Hai chữ này chỉ chung các điệu nhạc khúc hát.— (8) *Câu 144*: *Tây-tử* là Tây-Thi, một người con gái rất đẹp ở nước Việt về đời Xuân-thu. Vua Câu Tiễn nước Việt bị vua nước Ngô là Phù-Sai đánh thua, mới dâng nàng Tây-Thi cho vua nước ấy. Vua Phù-Sai bèn làm *điện Tô* (điện ở Cô-tô) cho nàng ấy ở. Sau vua Phù-Sai mất nước vì nàng ấy. Câu này ý nói: người cung-phi tự sánh mình như nàng Tây-Thi ngày xưa được vua yêu dấu cho ở nơi cung điện nguy-nga.— (9) *Hồng thúy*: hồng là con ngỗng trời; thúy là chim chẻ (bói cá); người ta lấy lông hai con này để làm đệm.— (10) *Bội hoàn*: bội là một đồ trang-sức bằng ngọc đeo ở dây lưng; hoàn là tên một thứ ngọc, lại có nghĩa là vòng đeo (*kiềng*). Hai chữ này nói

chung các đồ vòng ngọc của đàn bà đeo.— (12) *Mây mưa*: nghĩa bóng nói sự trai gái gặp gỡ nhau. Xuất hiện ở bài «Phú Cao-đường», của TỐNG-NGỌC: Xưa vua Sở Tương-vương đến chơi đài Cao-đường, nằm mơ thấy một người con gái tự xưng là con gái núi Vu-sơn (tức Vu-giáp) xin cùng chung chăn gối. Vua bằng lòng. Đến lúc từ-biệt, người ấy nói: Thiếp xin sớm làm *mây*, tối làm *mưa*, sớm tối ở dưới Dương-đài. Do điển ấy mới có những chữ «Vu-sơn», «Cao-đường», «Dương-đài», để nói sự trai gái gặp gỡ.— *Chung tình* (chung: hợp lại, đúc lại): ái-tình thu lại để rót cả vào một người.— (13) *Đình trâm*: tức là Trâm-hương đình, tên một cái đình. Vua Đường Minh-Hoàng cùng nàng Dương Quý-phi thường hoa thực - được ở đây.— (14) *Thủy - dịch* (thủy: sậu; dịch: bên cạnh): tòa nhà thâm-nghiêm làm ở bên cạnh cung vua; chỗ cung-phi ở.— (15) *Đan chi* (đan: sơn, đồ; chi: thêm): thêm sơn son, thêm nhà vua.— (16) *Mây ngài* lông mây như con ngài nằm; chỉ người đàn bà đẹp.— *Mặt rồng*: dịch chữ «long nhan»; chỉ mặt nhà vua.— (17) *Thuyền quỳên*: hai chữ ấy đều nghĩa là đẹp; thường nói về người đàn bà đẹp.

II.— LÚC BỊ NHÀ VUA CHÁN BỎ

- 209 *Trong cung quế (1) âm-thầm chiếc bóng,
Đêm năm canh trông ngóng lẫn-lần.
Khoảnh làm chi bấy chúa xuân!
Chơi hoa cho rữa nhị dần lại thoi.*
- 213 *Lầu đài-nguyệt, đứng ngời dạ-vũ,
Gác thừa-lương, thức ngủ thu-phong.
Phòng tiêu (2) lạnh ngắt như đồng,
Gương loan (3) bể nửa, dải đồng (4) xẻ đôi.*
- 217 *Chiều ủ-dột giấc mai (5) trưa sớm,
Vẻ băng-khuáng hồn bướm (6) vẩn-vơ.
Thâm khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu gió lọt, rèm nhà sương treo.*
- 221 *Ngán phượng-liễn (7) chòm rêu lỗ-chổ,
Đấu dương-xa (8) đám cỏ quanh co.
Lầu Tần, chiều nhạt vẻ thu,
Gối loan (9) tuyết đóng, chấn cù (10) giá đóng.*
- 252 *Ngày sáu khắc tin mong nhận (11) vắng,
Đêm năm canh tiếng lẳng chuông rền.*

- Lạnh lòng thay, giấc có miên (12) !
 Mùi hương tịch-mịch, bóng đèn thắm-u.
- 229 Tranh biếng ngắm trong đèn 16-nữ,
 Mặt buồn trông trong cửa nghiêm lâu (13).
 Một mình đứng tủi ngồi sầu,
 Đã than với nguyệt, lại rầu với hoa !
- 233 Buồn mọi nỗi, lòng đã khắc-khoái,
 Ngán trăm chiều, bước lại ngần-ngờ.
 Hou này bướm nữ thờ-ơ.
 Đề gầy bóng thắm, để xơ nhị vàng !
- 237 Đêm năm canh lần nương vách quế,
 Cái buồn này ai để giết nhau,
 Giết nhau chẳng cái lưu-cầu (14),
 Giết nhau bằng cái u-sầu, độc chưa !
- 241 Tay nguyệt-lão (15) chẳng xe thì chớ !
 Xe thế này có dở-dang không ?
 Đang tay muốn dứt tơ hồng (15),
 Bực mình muốn đập tiêu-phòng mà ra !

Bản khác chép.— Câu 210 : Suốt ... — Câu 222 : ... áng cỏ...—
 Câu 223 : Cung đình...— Câu 225:..., nhận lắng.— Câu 230:... trên
 gác... (nhưng chữ «gác» không ăn vần với chữ «nữ» ở câu trên.—
 Câu 232: Những ... — Câu 241 :... khéo xe chẳng chớ !

Chú-thích.— (1) *Cung quế*: cung của phi tần ở. Dịch chữ «quế cung», tên một cái cung của vua Trần Hậu-chủ làm ra cho nàng Trương Lê-Hoa ở: cửa hình tròn như mặt trăng mà ngoài sân chỉ giống một cây quế.—(2) *Phóng tiêu*: phóng của cung-phi ở. Dịch chữ «tiêu phòng», tên một cái điện về đời nhà Hán để cho hoàng-hậu ở; tương trát hồ-tiêu cho ấm.—(3) *Guơng loan*: Loan là con cái của chim phượng. Loan phượng là biểu-hiệu cho tình vợ chồng. Guơng loan là guơng hai vợ chồng soi chung.—(4) *Dải đồng*: dải đồng tâm. Vua Tùy Dương đế sai tết dải lụa lại gọi (*kén*) là «đồng tâm kết», đưa cho phu-nhân.—(5) *Giấc mai*: giấc ngủ mơ màng đến người yêu. Do câu thơ cổ 相思一夜梅花發, 忽到窗前疑是君. Tương tư nhất dạ mai hoa phát, Hốt đáo song tiền nghi thị quân. «Nhớ nhau một đêm hoa mai nở. Phát phơ ở trước cửa sổ ngỡ là tình-quân».—(6) *Hồn bướm*: linh-hồn mơ màng về điều gì. Do tích ông Trang Chu nằm

mơ thấy mình hóa ra con bướm.— (7) *Phượng liền* : (phượng : chim phượng ; liền : xe) : xe của vua đi, có trạm hình chim phượng.— (8) *Dương xa* : xe dè kéo. Vua Tấn Vũ-đế ban đêm đi xe dè kéo ở trong cung, mặc nỏ muốn kéo vào đầu thì vào. Các cung-nhân mới lấy lá dâu cấm ở ngoài cửa và đổ nước muối xuống đất để dè thềm ăn kéo xe vua vào.— (9) *Gối loan* : gối có thêu hình chim loan (Xem chữ « gương loan » ở trên).— *Chấn cú* : chấn làm bằng lông con cú-lân.— (11) *Nhạn* : chữ « tin nhắn » chỉ tin tức một người ở xa. Do tích ông Tô Vũ đời nhà Hán sang sứ Hung-nô, phải đầy ra Bắc hải chăn dê. Sau khi nhà Hán đã hòa với Hung-nô, cho sứ-giả sang đòi bọn ông ấy về. Vua Hung-nô nói dối rằng bọn ông Tô Vũ đã chết. Có người xúi sứ-giả nói với Vua Hung-nô rằng : « vua nhà Hán đi bắn ở trong rừng, bắt được con nhạn, ở chân có buộc một bức thư bằng lụa nói rõ bọn Tô Vũ ở hầm mỏ ». Sứ-giả cứ thế nói, vua Hung-nô sợ, trong phải tạ tội.— (12) *Cổ miên* : nằm ngủ một mình.— (13) *Nghiêm lâu* : nhà lâu thăm nghiêm, chỗ vua ở.— (14) *Lưu cầu* : một thứ binh khí ngày xưa. — (15) *Nguyệt lão*.— *Tơ hồng* : Xem câu chú-thích (1) ở bài số 10.

12.— NỖI OÁN-HẬN CẢNH BUỒN RẦU

- 329 *Tay tạo-hóa cứ sao mà độc ?
 Buộc người vào kim ốc (1) mà chơi !
 Chống tay ngồi ngắm sự đời,
 Muốn kêu một tiếng cho dài kéo cãm.*
- 333 *Nơi lạnh-lẽo, nơi xem gằn-gằn,
 Há phai son nhạt phấn ru mà.
 Trêu người chi bấy, trắng già !
 Sao con chỉ thắm (2) mà ra tơ mảnh ? (3)*
- 337 *Lòng ngán-ngảm buồn tênh mọi nỗi,
 Khúc sầu tràng (4) bối-rối đường tơ.
 Ngọn đèn phòng động (5) đêm xưa,
 Chòm hoa tịnh đế (6) trơ-trơ chưa tàn.*
- 341 *Mà lượng thánh đã đoan (7) kịp mấy !
 Bổng ra lòng rún-rũy vì đâu ?
 Bỏ già (8) tổ nỗi xưa sau,
 Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng.*
- 345 *Đêm phong vũ lạnh-lùng có một,
 Giọt ba tiêu (9) thánh-thót cầm canh (10).*

*Bên tường thấp-thoảng bóng huỳnh (11),
Vách sương nghi-ngút, đèn xanh lờ-mờ.*

349 *Mắt chưa nhấp, đồng-hồ (12) đã cạn.*

Cảnh tiêu-điều ngao-ngán dường bao !

Buồn này mới gọi buồn sao !

Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình !

353 *Bóng câu (13) thoảng bên màn mẩy nổi,*

Những hương sầu phấn tử cho xong.

Phòng khi động đến cửu trùng (14),

Giữ sao cho trọn má hồng như xưa.

Bản chép khác.— Câu 338 : *Mối...*— Câu 340.— *Đài...* Câu 348 : *...hót gió...* Câu 353 : *...thoảng...* Câu 354 : *...bao xong.*— Câu 356 : *...được...*

Chú thích.— (1) *Kim ốc* : nhà vàng. Vua Hán Vũ-đế, lúc còn làm thái-tử nói với cô rằng : « Nếu được A-Kiều (con gái người cô), thì nên làm nhà vàng để cho ở ».— *Chỉ thắm* : như chữ « chỉ hồng » (Xem câu chú-thích số (1) ở bài số 10).— (3) *Tơ mảnh* : sợi tơ mảnh nhỏ.— (4) *Sầu tràng* (sầu : buồn ; tràng : ruột) : lòng buồn rầu.— (5) *Phòng động* : dịch chữ « động phòng » : buồng kín-đáo, buồng của hai vợ chồng mới cưới. Do câu 洞房花燭夜 Động phòng hoa chúc dạ ». (Cái đêm đốt đuốc hoa trong phòng kín-đáo), tức là cái đêm hôm mới cưới.— (6) *Chòm hoa tịnh đế* (tịnh : cùng ; đế : cuống hoa) chòm hoa cùng chung một cuống.— (7) *Ba doan* : nhiều nổi, đây ý nói thay đổi không thường.— (8) *Bổ già* : bổ là tiếng gọi những đầy-tớ đã già ; đây chỉ những người thái-giám già hầu-hạ trong cung vua.— (9) *Ba tiêu* : cây chuối.— (10) *Cầm canh* : Ta nói « trống cầm canh » là tiếng trống đánh để chỉ số canh trong ban đêm, cứ chốc chốc lại đánh. Đây vì tiếng nước mưa tự tàu lá chuối cứ chốc chốc lại rơi xuống như tiếng trống cầm canh vậy.— (11) *Huỳnh* : con đom-đóm.— (12) *Đồng hồ* 銅壺 (đồng : đồng, loại kim ; hồ : bình) : một thứ đồ xưa dùng để đo thì giờ, trên có tượng người bằng đồng, dưới có bình đựng nước, bình có lỗ nhỏ, nước ở trong bình rỉ dần ra, xem mực nước biết được thời khắc. Nay ta dùng chữ « đồng hồ » để gọi cái máy chỉ thì giờ.— *Bóng câu* (câu : loài ngựa tốt và non) : nghĩa bóng là thì giờ đi nhanh. Do câu : « 人生一世間，如白駒過隙。 Nhân sinh nhất thế gian, như bạch câu quá khích ». (Khoảng một đời người nhanh như bóng con ngựa non trắng chạy qua khe cửa) (*Sử ký*).— (14) *Cửu trùng* : chín lần cao ; nói về ngôi vua. Đây chỉ nhà vua.